

# - INGEZONDEN BRIEF -

## Shame on you Gemeente Soest!

### **Bestuur Stichting De Linde treedt af na aanhoudende spanningen met gemeente Soest**

*Soesterberg*, – Het bestuur van Stichting De Linde, verantwoordelijk voor de exploitatie van Sociaal Cultureel Centrum De Basis in Soesterberg, heeft besloten zijn taken neer te leggen. Hoewel het persbericht van De Stichting De Linde oppervlakkig aangeeft dat de taken haar te zwaar zijn geworden ligt er volgens mij een structurele oorzaak aan dit besluit ten grondslag. Soesterbergers doen elke keer weer pogingen om hun dorp leefbaarder te maken, maar het is de Gemeente Soest die telkens weer zand in de molen strooit.

Aanleiding voor dit besluit van Stichting De Linde zijn volgens mij vooral de aanhoudende zorgen over de overlevingskansen van De Basis en de relatie met de gemeente Soest.

Belangrijkste oorzaak is m.i. dat de Gemeente Soest zich helaas nog steeds niets gelegen laat liggen aan (Calimero) Soesterberg. Na jaren in absolute sociaal culturele armoede te hebben geleefd (de enige ontmoetingsplek was het zaaltje van De Drie Eiken) kwam er eindelijk een vervanging voor het, door de Soesterbergers zelf betaalde, dorpshuis (dat moest wijken voor woningbouw) in de vorm van het Sociaal Cultureel Centrum De Basis.

Niet omdat de gemeente Soest dit een goed idee voor de Soesterbergers vond maar omdat het zoveelste bouwfasco door de bouw van De Plint (de voorloper van De Basis) in een jarenlange leegstand van deze grote ruimte had geresulteerd. Dat de ombouw naar de huidige De Basis 8 ton moest kosten kan dus ook niet gezien worden als een gift aan de Soesterberger maar het dempen van het eerder genoemde fiasco.

De komst van Sociaal Cultureel Centrum De Basis betekende voor veel inwoners een belangrijke stap vooruit en voorzag duidelijk in een behoefte binnen de gemeenschap.

De vraag of De Basis een echte toekomst zou hebben, heb ik mij als Soesterberger niet gesteld, ik was blij, ik vond het gerechtvaardigd en heb mij meteen met veel energie op een vrijwillige bijdrage aan De Basis gestort.

Het aftreden van de moedige leden van Stichting De Linde opent mijn ogen.

Hoe kan De Basis overleven als er allerlei beperkingen zijn die de rentabiliteit onder druk zetten; geen echte commerciële activiteiten mogen ontplooiën, inkomsten zoals tarieven die door de gemeente bepaald worden en daardoor geen echte marge opleveren, bijna twee jaar moeten wachten op een drankvergunning, geen toestemming voor een terras (zeer welkom voor de inwoners van Soesterberg maar ook voor de vele dagjesmensen die door Soesterberg fietsen), etc..

Mede omdat er niet echt eigen verdiensten kunnen worden gegenereerd draait De Basis onder besturing van Stichting De Linde al een kleine 2 jaren bijna volledig op vrijwilligers (chapeau voor Stichting de Linde en haar vrijwilligers).

Slechts een medewerker krijgt betaald voor 32 uren om 90 uren aan openstelling te beheren. Dat dit niet kan moge duidelijk zijn, vandaar dat je ook het vrijwillige bestuur van Stichting De Linde meermaals als vrijwilliger aantroft voor bardiensten, beheertaken en bij evenementen (en dat naast de bestaande banen die zij vervullen).

# - INGEZONDEN BRIEF -

Dat de Gemeente Soest geen geld wil uitgeven aan Soesterberg is al vele jaren duidelijk, terwijl er wel miljoenen gaan naar Soester instellingen.

**Verdiene aan Soesterberg wil de Gemeente Soest natuurlijk wel.** Wat te denken van de vele miljoenen die in de gemeentekas stromen door de verkoop van de grond voor de vele huizen die er in Soesterberg zijn en worden gebouwd. En wat wordt er straks niet extra verdiend aan onroerend zaak belasting?

Ook de extra verdiensten van Soest inzake vluchtelingen worden door Soesterberg opgevangen. Oekraïners konden in Soest niet gehuisvest worden omdat de Soestenaren daar tegen waren. Aan Soesterberg is niets gevraagd en dus kunnen de Oekraïners prima bivakkeren onder de rook van Soesterberg (Albertsdorp) terwijl Soest de bonussen hiervoor opstrijkt.

Zeist doet hetzelfde, het AZC is voor Soesterberg, de bonus voor Zeist. De gronden die eigenlijk onder de rook van Soesterberg vallen maar op papier Zeist of Huist ter Heide zijn, worden volop bebouwd, de miljoenen die binnenstromen voor de verkochte grond en de onroerend zaakbelasting zijn voor de gemeentekas van Zeist. Sociaal culturele voorzieningen worden niet geboden.

En wie durft zich nu nog in te zetten voor Soesterberg als je zo schaamteloos behandeld wordt als de Stichting De Linde?

Hoe lang blijft Soesterberg nog dat flexibele dorp waar ik van hou? Wij voeren gèen opstand tegen vluchtelingen en daar ben ik trots op. We hebben ze echter ook weinig te bieden omdat we zelf niets hebben.

Ik denk eigenlijk "Genoeg is Genoeg" maar wat dan?

Een heel boze en zeer bezorgde Soesterbergse inwoner.

Ans Oude Geerdink

[j.m.oudegeerdink@gmail.com](mailto:j.m.oudegeerdink@gmail.com)